



niemand weet wat ons  
nog te wachten staat  
en wat er nog op ons  
af komt, maar ik hoop  
dat we een beetje  
kunnen blijven dromen,  
mijmeren en elkaar  
kunnen steunen in de  
kleine dingen die we  
voor iemand kunnen  
betekenen

blijf gezond en laten we  
elkaar in 2021 weer  
kunnen ontmoeten op  
welke manier dan ook

H E S T H E R  
B U N K  
I N T E R I E U R  
A R C H I T E C T